



Detta är en utskrift från från Göteborgs-Posten.

Utskriftversion av: <http://www.gp.se/kulturnoje/1.1730656-forsaljningen-i-alby-dagen-da-foraktet-gick-for-langt->

Publicerad 11 juni 2013

Uppdaterad 12 juni 2013



Hem

Media/press

Namninsamlingen

Om kampanjen

Bild: Scanpix/Skärmdump

Försäljningen i Alby dagen då föraktet gick för långt?

Dramatikern America Vera-Zavala om utförsäljningen av 1 300 lägenheter i Alby.

Utförsäljningen av 1 300 lägenheter i Alby utanför Stockholm har väckt starka känslor. Dramatiken America Vera-Zavala skriver om hur vissa tillfällen i historien kan bli en vändpunkt.

The botten is nådd hade Timbuktu kunnat sjunga om läget i Botkyrka kommun. Bläcket hade inte hunnit torka på de sista namnen på medborgarinitiativet Alby är inte till salus namninsamling för att kräva en folkomröstning förrän det kommunala Botkyrkabyggen annonserade köparen. En riskkapitalist utan någon som helst erfarenhet av att förvalta bostäder ska köpa de 1 300 lägenheterna på Albyberget. Och likt en notis från ett avlägset land där klyftan mellan maktavare och medborgare är så stor att de där uppe skälver vid blotta åsynen av pöbeln så skickade bostadsbolagets kommunikationschef Cina Gerdin efter polis. Hon kände sig skräm.

De som skrämde henne var en grupp med mammor, med barnen i armarna och några äldre kvinnor. Det som kanske också skrämde kommunikationschefen var att media skulle komma till mötet mellan ägare och köpare och demonstranter skulle stå utanför så hon ringde media, ljög och påstod att mötet med riskkapitalisten var inställt. Medierna lät sig varken luras eller skrämmas och kunde berätta om mötet då medborgarnas röster ogiltigförklarades.

När medborgarna i Alby gör precis det som kommunen och bostadsbolaget alltid sagt åt dem att göra – engagera sig så blir de behandlade som ligister. Det är inte konstigt att vissa då resonerar att det är bättre att vara ligister. Men för Alby är inte till salu har det hela tiden varit viktigt att visa makthavarna att förortsbor kan organisera sig, att de kan spela enligt reglerna och att de kan lyckas. Vad gör politikerna då? De väntar inte ens tills beslutet om folkomröstning är fattat utan säljer lägenheterna på Albyberget ändå.

Det finns tillfällen i historien som blir en vändpunkt. Almstriden var en sådan. Majnatten 1971 handlade konkret om att stoppa fällningen av 13 almar men det var också kulmen på en lång strid om stadsomvandling. Den natten gick makthavarna för långt och Almstriden blev till en nationell fråga om medborgarnas roll i den kommunala demokratin.

För alldeles oavsett vad man anser om hyresrättens varande så har dessa medborgare samlat in tillräckligt med namn för att kräva en folkomröstning. Kommer Moderaterna i kommunen likt sina partikamrater i Göteborg att rösta för en folkomröstning? Kommer Socialdemokraterna som i övriga landet är mot utförsäljningar av hyresrätter att låta folkets röst höras? Kommer behandlingen av medborgarna i Alby att minnas som tillfället då politikens förakt för folk gick för långt?

När bilar brinner håller politiker vackra tal om dialog, besinning och engagemang. Albyborna har gjort just det – de har besinnat sig, engagerat sig och sökt dialog. De fick polisen på sig. Hur lågt kan man sjunka? trallar Timbuktu vidare.

AMERICA VERA-ZAVALA

Copyright © 1995 - 2013 Göteborgs-Posten